



*Cờ danh dự Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thưởng Đội dân công hỏa tuyến huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An vì có thành tích xuất sắc bảo đảm vận chuyển lương thực, vũ khí cho Chiến dịch Tây Bắc năm 1952*



*Đôi dép cao su của đồng chí Hà Văn Lâu, Tư lệnh Mặt trận Bình - Trị - Thiên sử dụng từ năm 1947 đến năm 1954*



*Những sản phẩm từ lò luyện gang đầu tiên trong kháng chiến chống Pháp tại Liên khu 4*



*Bằng Tuyên dương Công trạng của Ban chỉ huy Mặt trận Quảng Nam - Đà Nẵng tặng Anh hùng Liệt sỹ Bùi Chất, năm 1953*



*Chiếc bồ tải gạo của đồng chí Nguyễn Đình, dân quân hỏa tuyến huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An sử dụng thồ muối, gạo tiếp tế chiến trường Điện Biên Phủ*



*Huân chương Chiến công hạng Nhì của Anh hùng LLVTND  
Đặng Đình Hồ có thành tích trong tham gia chiến đấu  
tại chiến trường Điện Biên Phủ, năm 1954*



*Thanh kiếm gắn liền với những chặng đường chiến đấu của  
Trung úy quân y Tanaka, người lính Nhật được mọi người yêu mến  
gọi bằng tên tiếng Việt Nam là Lê Trung, thuộc Trung đoàn 101  
hy sinh tại Lào năm 1948*



*Huy hiệu Bác Hồ tặng  
đồng chí Hồ Văn Minh, năm 1968*



*Kỷ vật chiếc khăn tay với 2 vết đạn xuyên thủng của  
Liệt sỹ Phạm Hữu Liên hy sinh năm 1968 tại Vĩnh Linh, Quảng Trị*



*Thư Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi Thiếu tướng Lê Quang Hòa, Bí thư Quân khu ủy, Chính ủy Quân khu 4 thể hiện sự quan tâm của Đại tướng dành cho quân và dân Quân khu 4 giai đoạn từ năm 1965 đến 1968*



*Quốc kỳ được các chiến sĩ quân giải phóng tự làm trong nhà tù Biên Hòa, năm 1970*



Bút máy Đại tướng Võ Nguyên Giáp tặng cán bộ, chiến sĩ Đại đội 22  
Vận tải biển, Trung đoàn 270 Quân khu 4, năm 1968



Thư Trung tướng Song Hào, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị  
gửi các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Quân khu 4 năm 1967



Hà Nội ngày 6. II. 1967

Anh Hoà

Hồi cuối năm ngoái, khi tiếp được đại  
sứ của anh em và em, tôi thì đưa anh Vĩnh-  
linh ra họp, tôi ở nhà là để anh em  
1 khui súng ( loại súng điện lời phỉm ) để  
tặng anh một cái để anh em không phải  
sợ mất và anh em.

Thầy tôi cháu em, tôi nói anh em  
hãy tôi một khui súng để tôi thì đưa anh  
đưa anh em ( súng điện lời phỉm ) để  
tặng anh một cái để anh em không phải  
sợ mất và anh em. Vì khi  
có anh em ra vào nhà anh em thì anh em  
giáo anh em mang anh Vĩnh-  
linh ra họp ở đó, anh em thì anh em  
cho anh em thì anh em Vĩnh-  
linh sẽ anh em và anh em.

Chúc anh và anh em ta 8 ngày  
may mắn - anh em anh em !

Thân ái



Nguyễn Chí Thanh

Thư của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh viết năm 1967 gửi Thiếu tướng Lê Quang Hòa, Bí thư Quân khu ủy, Chính ủy Quân khu 4 bày tỏ sự quan tâm đến quân và dân Vĩnh Linh, Quảng Trị



*Những kỷ vật gắn bó trong suốt những năm tháng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng, nguyên Tư lệnh Quân khu 4*



*Những lá thư của Thiếu tướng Cao Xuân Khuông, Nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 4 viết từ năm 1967 đến 1972*



*Xe Gaz 69 phục vụ đồng chí Lê Quang Hòa, Bí thư Quân khu ủy, Chính ủy Quân khu 4 trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1967 - 1973)*



*Mảnh nhôm khắc chữ “Đậu Sỹ Hùng - 31302” và lá thư cuối cùng liệt sỹ gửi về cho gia đình*



*Xe lội nước K-61 được Tiểu đoàn 27 công binh thuộc Quân khu 4 sử dụng trong kháng chiến chống Mỹ, góp phần cùng đơn vị lập nhiều chiến công xuất sắc*



*Mảnh xác máy bay F-4 dân quân xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An bắn rơi ngày 27 tháng 12 năm 1967*



*Bức ảnh sau tấm gương soi được tìm thấy cùng phần mộ liệt sĩ tại Khăm Muộn, Lào, năm 1999*



*Súng trường K44, Tiểu đội trực chiến số 3, Trung đội dân quân xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An sử dụng bắn rơi máy bay phản lực Mỹ ngày 15 tháng 3 năm 1965, mở đầu phong trào dùng súng bộ binh bắn máy bay Mỹ tầm thấp trên toàn miền Bắc*



Trang lưu bút của những người lính gửi các Mẹ ở quán nước quân nhân Hợp tác xã Đại Xuân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An



Chiếc kẹp rút dếp được làm từ ống pháo sáng của Anh hùng Nguyễn Viết Sinh có khắc số 1959



Kỷ vật gắn liền với quá trình sinh hoạt, chiến đấu của nữ Anh hùng Hồ Thị Hiền, thanh niên xung phong thuộc Đại đội 202 - Thanh niên xung phong Nghệ An



Những lá thư, sổ nhật ký Liệt sỹ Lê Văn Thế viết từ năm 1972 đến năm 1974



*Món quà người thương binh tặng nữ y tá,  
Anh hùng Lê Thị Thu Hạnh, năm 1972*



*Kỷ vật của Đại đội Thanh niên xung phong 333 Nghệ An sử dụng  
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo giao thông trên địa bàn  
tỉnh trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước*





*Kỷ vật của ông Phan Tư Kỳ, người chiến sĩ vinh dự 8 lần được phong tặng danh hiệu Dũng sĩ, trong đó 5 lần đạt Danh hiệu Dũng sĩ ưu tú và 3 lần Dũng sĩ diệt xe cơ giới.*



*Tấm vải dù thu được của địch sử dụng trong sinh hoạt, chiến đấu của nữ Anh hùng Trương Thị Khuê*



*Sổ nhật ký, thư gửi về cho gia đình và những tấm ảnh của liệt sĩ Phan Tứ Kỳ, thuộc Phòng Chính trị, Sư đoàn 304 chụp tại chiến trường Quảng Trị từ năm 1968 đến năm 1972*



*Xe đạp thô của “Dũng sĩ vận tải” Trương Xuân Vơn, Trung đội trưởng, Đại đội 3, Tiểu đoàn Hoàng Văn Tâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An thô hàng phục vụ chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước*



*Cờ chỉ huy Khẩu đội trực chiến xã Nghi Tân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An dùng chỉ huy đơn vị bắn rơi nhiều máy bay Mỹ, trong đó có chiếc máy bay thứ 1.100 trên bầu trời miền Bắc, ngày 6 tháng 6 năm 1966*



*Những trang đầu cuốn sổ nhật ký viết bằng thơ của đồng chí Dương Văn Giá*



*Súng B41, số hiệu N6742 đồng chí Lê Nhật Tụng, Trung đội phó Đại đội 4, Tiểu đoàn 2 “Nghệ An Đỏ” thuộc Trung đoàn 27, Mặt trận B5 (nay là Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 27, Sư đoàn 390, Quân đoàn 1) sử dụng lần lượt tiêu diệt 5 xe tăng địch trong trận đánh tại Đường 9 Bắc Quảng Trị năm 1968, trở thành dũng sỹ diệt tăng nổi tiếng Mặt trận B5*



*Máy ảnh hiệu Minolta nhà báo Trần Hợi sử dụng kịp thời đưa tin chiến trường*



Bằng Huân chương Quyết thắng hạng Nhì của nữ Anh hùng  
Lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Thị Nở



Cuốn sổ được làm từ vỏ bao thuốc lá ghi lại các bài thuốc sưu tầm,  
kinh nghiệm chữa trị của đồng chí Nguyễn Trường Tộ trong những  
năm tháng bị tù đầy tại nhà giam Phú Quốc (1968 - 1973)



*Kỷ vật của Trung tá phi công Mỹ Walter Eugene Wilber được trao tặng cho Bảo tàng Quân khu 4*



*Những trang đầu cuốn sổ nhật ký viết bằng thơ của đồng chí Dương Văn Giá*



*Lá cờ Đảng cán bộ, chiến sĩ Chi bộ Phân đội độc lập 1,  
Trung đoàn 176, Bình đoàn 678 tự làm sử dụng tại nước bạn Lào  
từ năm 1978 đến năm 1983*



*Chiếc áo len Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan  
tặng đồng chí Nguyễn Khắc Nga trong ngày trở về, năm 1978*



*Cờ thưởng danh dự của Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia tặng Trung đoàn 273, Sư đoàn 431, Quân khu 4 tại Hội nghị tổng kết 5 năm làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia tổ chức tại Hà Nội năm 1984 vì những đóng góp to lớn xây dựng đất nước bạn trong thời gian từ năm 1979 đến năm 1980*